



Uw partner voor technisch en facilitair

- ▶ advies
- ▶ beheer
- ▶ projectmanagement

Duurzaamheid.

Alles en iedereen is tegenwoordig bezig met duurzaamheid. Auto's zijn duurzaam, gebouwen zijn duurzaam, vakanties zijn duurzaam, RVS is duurzaam, soms vindt men zichzelf zelfs duurzaam. Maar waarom vindt men dat en -ook niet onbelangrijk- is dat wel zo? Vaak blijkt, als je daar in een goed gesprek probeert te achter te komen, dat duurzaamheid wordt gelijkgesteld met "lang mee gaan". Alsof de levensduur van iets of iemand een maat is voor duurzaamheid.

Als je nadenkt -of opzoekt- waar duurzaamheid voor staat, kom je al gauw uit op de uitgangspunten van MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: **Ondernemen rekening houdend met People, Planet en Profit**, in gewoon Nederlands: **Mensen, Planeet (onze Aarde) en Winst**.

Dat laatste -winst- lijkt wat misplaatst, maar vergeet niet dat het om ondernemen gaat en dan is winst een absolute voorwaarde van bestaan. Bedoeld is aan te geven dat het ook mogelijk is om met een bedrijf winst te maken, en tegelijk rekening te houden met de mensen om je heen en de gevolgen voor onze aarde.

Zou dat dus betekenen dat alleen het bedrijfsleven zich maatschappelijk verantwoord moet of kan gedragen? Natuurlijk niet, ook als particulier -zeg maar: elk mens- kan zich maatschappelijk verantwoord gedragen. Door voor de laatste P niet "Profit", maar "**Prosperity**" (welvaart) in te vullen, wordt duurzaam leven voor iedereen een haalbaar doel. Als we met z'n allen in ons dagelijks leven rekening houden met de mensen om ons heen en de gevolgen voor onze planeet levert dat een bijdrage aan een grotere welvaart voor ons allemaal.

Hoe je rekening met mensen je mensen om je heen ga ik hier niet uitleggen, daar heeft iedereen best een idee over. Over rekening houden met de gevolgen voor onze aarde wil ik u wel een tip geven: Help ervoor zorgen dat we de aarde niet "uitputten". Het "cradle to cradle" principe is hierbij een goed uitgangspunt. (Hierover meer in een volgend artikel op deze site)

En wellicht wordt dan op enig moment duurzaamheid daadwerkelijk synoniem voor levensduur. Namelijk van de levensduur van onze aarde en de mogelijkheid om hier in welvaart van te kunnen genieten.

Ben Wouda, februari 2013